



Serhat İncirli İle Hünkar'lı Sohbetler

Hünkar'lı Sohbetler'de bu haftaki konuğumuz şair ve karikatürist Mustafa Azizoğlu

İyi içici, durmasını bilendir

Hünkarlı Sohbetlere devam ediyoruz... Bu haftaki konuğumuz karikatür sanatçısı ve şair Mustafa Cemal Azizoğlu...

Azizoğlu ile, Girne'de The Grapevine Bar & Restaurant'ta biraz şiiir, biraz rakı, biraz karikatürleri konuştuk... Mezelerden söz ettik. Bu sohbetimizi sizlerle de paylaşmak istedik.

Azizoğlu, Limasollu Sevim ve Cemal Azizoğlu'nun oğulları olarak Limasol'da doğdu... Yaşamının büyük bölümü Girne'de geçti...

Uzun yıllar Sağlık Bakanlığında çalıştı ve emekli oldu... Evli ve bir erkek çocuk babası...

Birisi başka şairlerle ortak iki şiir kitabı bir de yayınlanmak üzere olan karikatür albümü var...

Karikatüre de şiire de lise yıllarında başladı.

Lise'de, Aşık Mene, İsmail Mehmet ve Şevket Abdullah (merhum) ile birlikte ortak şiir kitapları yayınlanmıştı. "Yüreğimiz Sapandır" adlı bu kitaptan sonra, "Direniş Günlüğü'nden" adlı şiir kitabı yayınlandı (Khora Yayınları)... Bu kitabının okullarda satılmamasını, buna izin verilmemesini

eleştiriyor...

Azizoğlu, bir söyleşide, Yenidüzen gazetesinden Serhan Soyalan'a, "Direniş Günlüğü'nün basılması ile ilgili şu bilgiyi vermişti:

"... Direniş Günlüğü, Türkiye'de 1980 dönemini, tutuklamaları, işkenceleri anlatan, o günlerin direnişini içinde barındıran bir şiirimdi.

Kitabın oluşturulması ise, senelerdir düşünülen bir şeydi. Kıbrıs'ta ben şiir okuyucularının çok az olduğunu düşünüyordum. Bir gün Filiz Naldöven ile oturduk konuşuyorduk. O bana "senelerdir yazıyorsun, neden bir şiir kitabı çıkarmıyorsun?" diye sordu.

Bu konuşma beni biraz yüreklendirdi. Onun önerisi ile KHORA ile konuştuk. Yani şunu söyleyebilirim ki, Filiz Naldöven ve

KHORA'daki arkadaşların yüreklendirmeleriyle bu kitabım okuyucusu ile buluştu. Kitabın çıkmasında onların payı çok büyüktür. Bana kalsa bu şiirler bir yerde duruyor olacaktı..."

Azizoğlu, Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği yönetim kurulunda da çeşitli görevler aldı. Bir çok ulusal



ve uluslararası karikatür sergisinde eserleri sergilendi. Ödüller kazandı. Jürilerde görev aldı...

Nasıl çok iyi "içici" olunur?

Ülke sorunlarına duyarlı biri olan Azizoğlu, "çok iyi bir rakı içicisiyim" diyor...

Ve "çok iyi içici" olmanın, kendince ne olduğunu da şöyle anlatıyor:

"... Alkolü severim. Ama özellikle rakıyı... Piyasaya çıktığı günden beri de Hünkar Rakı'yı... Evet, iyi bir içiciyim. Bunu övünmek için değil, durmasını bildiğimi vurgulamak için söylüyorum... Asla kötü sarhoşluğum olmaz... Güzelidir durmaktır. Durmayı bilmektir. İyi içici olmak da budur."

Muhabbet yoksa içki içilmez

Mustafa Azizoğlu, müzikli, daha doğrusu gürültülü müzikli yerlerde içki içmeyi de sevmiyor...

Bu konudaki görüşleri de şöyle:

"En güzel müzik muhabbetir. Muhabbet olmayan yerde de içki içilmez. Ayrıca müzikli yerlerde de içmem... İnsan, karşısındaki ile sohbet ve muhabbet keyfini alamayacak, ne konuşulduğunu işitemeyecekse, içmenin anlamı olmaz..."

Azizoğlu'nun içkiyle ilgili bir diğer özelliği ya da tutkusu ise çeşitli mezeler hazırlamaktan keyif alması...

Aslında, şiir yazmak ve karikatür çizmek gibi, bu da bir sanat... Bir tutku...

Çok iyi yemek yapmak da sanat

İyi bir "degüstatör" ya da "tadım uzmanı" olduğunu, farklı tat şarapları, farklı tat yiyecekleri denemeyi sevdiğini de anlatıyor. Yine kendisinden dinliyoruz:

"Çok iyi yemek yaptığımı inanıyorum. Keyifle ve özenerek yemek yaparım. İyi mezeler hazırlamaya da gayret gösteririm. Rakı da, bu mezelerin süsü olursa, bayılırım..."

Azizoğlu'nun Hünkar Rakı ile ilgili düşünceleri de şöyle:

"... Bu rakı çıktığı günden beri çok beğenirim. Tadı çok hoş... ancak rakıda beni en çok ilgilendiren şeylerden biri, içtikten sonraki gün baş ağrısı yapıp yapmadığıdır... Mideyi ekşitip ekşitmediğidir. Hünkar Rakı ne baş ağrısı yaptı, ne mideyi yaktı... Tadı ve kokusu da hoş olunca, en önemli tercihlerim arasına girdi. Sarhoşluğu keyifli..."

Süzme yoğurt ve cacık mutlaka olmalı

Rakıyı çeşitli mezelerle birlikte tüketmekten keyif aldığını kaydeden

Azizoğlu'nun "peki en yakışan mezeler hangileri?" sorusuna yanıtı ise şöyle:

"Peynir çeşitlerinin bir çoğunu rakı ile uyumlu bulurum. Süzme yoğurt, cacık da en başta tercihlerim arasında. Et yemesem de olur."

Haftaya, bir başka dostumuzu sizlerle buluşturmak dileğiyle...

