



SERHAT İNCİRLİ ile HÜNKAR'lı sofralar



Serhat İncirli ile Hünkar'lı Sofralar'da, keyif yaşamaya devam ediyoruz...
Bu hafta, Gime'deyiz...
Bazen bazı insanları veya mekanları anlatmak zordur...

Kutlay Keço'yu anlatabilmek, belki de imkansızdır...

Mücahitliğinden mi başlasak, restorancılığından mı?

Dernekçiliğinden, örgütçülüğünden mi?

Kaplumbağaları koruma konusunda aldığı uluslararası ödüllerinden mi?

Ülkemizde tüm yabancıların sevdiği, saydığı, onlara gönüllü yardımcı olduğundan mı?

Erenköy Mücahidi... Ve Erenköy Mücahitler Derneği Başkanı... Bir söz vardır, "köre şaşı demeyen" diye... O tip biri...

Aslen Pelatusalı... Baflı...

Yıllardır emek veriyor, çalışıyor, gerçek bir emekçi...

Yoksa acaba Grapevine Restaurant'ı mı anlatask?

Yılların istikrarlı çizgisinden, nefis menüsünden, görüntüsünden, temizliğinden mi söz etsek?

Bu hafta, Hünkar Rakı'mızı, Grapevine'da, Kutlay Keço ve çok sevgili dostlarımızla,

arkadaşlarımızla birlikte içtik...

Bu içkinin, belki de tıpkı çok kaliteli bir "kırmızı şarap" gibi, nefes peynir tabağı, az ama nefis deniz mezeleri ve kırmızı etle de içilebileceğine, içilebildiğine ve keyif verdiğine tanık olduk...

Kutlay Keço, Erenköy Mücahitler Cemiyeti Başkanı... Ülkesini çok seviyor... Son yıllarda Erenköy'deki 8 Ağustos törenlerinde yapacağı konuşma hep merak ediliyor... Çünkü, protokol karşısında da olsa, sözünü esirgemiyor...

"... Meclisi çalıştırmayanları, hükümet kurup, bozmayı başarı sayanları" diyerek söze giriyor... "... Kendi evini düzeltmeyen kimseden saygı beklemesin. Dilencinin hiçbir seçeneği yoktur. Maalesef biz bu duruma düştük" diye ekliyor...

Evet, aslen Pelatusalı... Karaağaç... Baf bölgesi... Daha doğrusu şimdilerde, Poli - Hirsufu bölgesi köylerinden...

Beş kardeşin en büyüğü... Aslında 1 Ocak 1943 doğumlu ama doğum belgesinde 31

Grapevine Restaurant ve Keço



Aralık 1942 yazıyor...

Beş kardeşin tümü de eğitilmiş... Keço, tekstil ve makine mühendisliği eğitimi aldı... Kardeşi İlky Salihoğlu, sadece ülkemizde değil, Türkiye'de ve hatta dünyada, en saygın deniz ve okyanus bilimcilerden biri... Prof. Dr. Salihoğlu, şu anda Girne Üniversitesi'nde Rektör Vekili olarak görev yapıyor...

Keço'nun iki kızkardeşi Tünay ve Şenay hanım doktor...

En küçük kardeşi Turgay Salihoğlu ise mimar...

Kutlay Keço'ya, bu yıl içinde, uzun yıllardan beri deniz kaplumbağalarının korunması amacıyla yaptığı gönüllü hizmetler nedeniyle uluslararası bir ödül verildi...

Kısaca ISTS olarak bilinen International Sea Turtle Society (Uluslararası Deniz Kaplumbağaları Topluluğu), nisan ayında Türkiye'nin Muğla iline bağlı Dalaman'da gerçekleştirilen 35'inci Yıllık Sempozyumu'nda, "Ed Drane Award for Volunteerism" (Ed Drane Gönüllülük

Ödülünü) Kutlay Keço'ya verme kararı aldı...

ISTS Başkanı Prof. Dr. Yakup Kaska, bu önemli ödülü Kutlay Keço'ya verirken, "Topluluğumuza ve kaplumbağalara verdiği yorulmaz bilmez hizmetleri ve katkısı alkışlıyoruz" dedi.

KIBRIS Gazetesi'nde bu olayı haber yapmıştık... Haber internet sitemizde de yayınlanmıştı...

"Tebrük ederim, kutlarım, bu tür haberleri okumaya hasret kalmıştık" gibi mesajların ötesinde, eski bir Erenköy Mücahidi'nin kızı olan Amber Eker Avcıl, Keço'yu çok iyi anlatan şu kısa mesajı yazmıştı:

"... Kutlay amcam... Babamın Erenköy arkadaşı... Biz, Erenköy mücahitlerinin çocukları hepimiz birbirimize kardeş gözü ile bakarız..."

Babalarımız kardeşler çünkü... O'nun için amca demekten hiç çekinmem... Kutlay amcam daha bir sürü şey yapar ama pek reklam edilmesini sevmez... Mutevazı bir insandır.

Sevgiler saygılar Kutlay amcama..."

Biz bir miktarını yazmaya çalıştık... Keço'nun yardımseverliğini, hayvanları korumaya ayırdığı zamanı, bir işçi gibi restoranında her gün çalıştığını... Mücahitliğini, dernekçiliğini...

Ama doğrudur... O, yaptıklarının anlatılmasından pek hoşlanmaz... Erenköylülerin kardeşi, çocuklarının da amcasıdır...

O'nu anlatmak gerçekten kolay değildir...

Amcam (Fadil İncirli) ve merhum dayım (Ahmet Terah), Erenköy'den çok yakın arkadaşları... Babam (Sıtkı İncirli) sınıf arkadaşı... E haliyle sevgili Amber Eker Avcıl'dan yola çıkarsak, Keço benim he amcam hem dayım... Bunlar işin şaka yanı tabii ki... O, ülkemizin sessiz kahramanlarından... Emekçilerinden...

Restoranı anlatmadık...

Hünkar'ları şerefe kaldıralım önce... Girne'deki en eski restoranlardan biri olan Grapevine'ı anlatmak hiç kolay değil...

Afiyet olsun...

